

Peru: Hoe een stad geen wetgeving kan hebben.

Het prachtige Peru, het land van Machu Picchu, Cusco en vergeet vooral de kleurrijke Rainbow Mountain niet. Het land wordt door verschillende bronnen regelmatig genoemd als een van de mooiste landen van Zuid-Amerika.

Waar we in eerdere artikelen vaak kijken naar complete landen of regio's, zoomen we vandaag in op iets heel anders: één specifieke stad. En niet zomaar een stad, maar een van de meest bizarre en extreme plekken ter wereld.

Maak kennis met La Rinconada — een stad waar wetgeving nauwelijks wordt gehandhaafd en waar criminaliteit en zware leefomstandigheden de dagelijkse realiteit vormen.



Vlag Peru. Bron: Wikipedia.org

Geschiedenis La Rinconada

La Rinconada ligt in het zuidoosten van Peru, vlak bij de grens met Bolivia, in het Peruviaanse deel van het Andes-gebergte. Met ongeveer 50.000 inwoners lijkt de stad op het eerste gezicht niet direct bijzonder.

Toch zijn er twee belangrijke redenen waarom juist deze stad nauwelijks functionerende wetgeving kent.

De eerste reden is de extreme hoogte. Met een ligging op maar liefst 5,1 kilometer boven zeeniveau is La Rinconada de hoogst permanent bewoonde stad ter wereld. De stad is vooral gegroeid door de aanwezigheid van goudmijnen in de omgeving.

Diezelfde goudmijnen vormen ook meteen de tweede reden waarom La Rinconada bekendstaat om het gebrek aan regelgeving en controle.





Ligging La Rinconada op de wereldkaart. Bron: sometimes-interesting.com

Maar wat hebben de hoogte en de goudmijnen precies te maken met het feit dat La Rinconada nauwelijks functionerende wetgeving heeft?

De stad bestaat nog helemaal niet zo lang. Rond het begin van de 21e eeuw was La Rinconada niet meer dan een goudzoekerskamp. In minder dan 30 jaar groeide het uit tot een stad met tienduizenden inwoners.

Het feit dat de stad begon als een goudkamp zegt eigenlijk alles: de hele economie draait om geld en, specifiek, om goud. Waar het in de meeste landen relatief eenvoudig is om handel te drijven met nabijgelegen steden of regio's, ligt dat hier heel anders. Door de extreme hoogte en afgelegen ligging in het Andesgebergte is de stad moeilijk bereikbaar. Je komt er niet zomaar in en je komt er ook niet zomaar uit.

Dit zorgt ervoor dat bewoners sterk van elkaar afhankelijk zijn. Tegelijkertijd ontstaan hierdoor grote machtsverschillen. De rijkere goudhandelaren en mijnbazen krijgen veel invloed, terwijl arbeiders vaak in slechte omstandigheden leven en weinig tot geen rechten hebben. Voor veel mijnwerkers is het bovendien moeilijk om de stad te verlaten, waardoor ze vastzitten in het systeem.

De macht ligt daardoor bij een kleine groep, wat leidt tot veel illegale praktijken zoals criminaliteit en geweld. Een van de meest schrijnende voorbeelden hiervan is het zogenaamde cachorro-systeem. Mijnwerkers werken hierbij 30 dagen zonder loon in de mijnen. Op dag 31 mogen ze alle erts die ze die dag vinden houden, in de hoop dat er goud in zit.



Als ze geen goud vinden, hebben ze in feite een hele maand voor niets gewerkt — zonder inkomen en soms zelfs zonder voldoende eten.



Foto van een van de straten van La Rinconada.

Bron: reddit.com

De rol van de politie en overheid.

Maar wat is eigenlijk de rol van de politie en de overheid van Peru op deze plek? Hoe kan het dat er een stad bestaat waar landelijke wetgeving nauwelijks wordt nageleefd en waarom wordt daar zo weinig aan gedaan?

Ook hier spelen de hoogte en de goudindustrie een grote rol. La Rinconada groeide in korte tijd van een kamp uit tot een stad, waardoor er in theorie ook politie aanwezig moest zijn. In de praktijk werkt dit echter anders. Net als de inwoners zitten ook politieagenten vast in de stad door de afgelegen ligging en extreme omstandigheden. Dit creëert ruimte voor corruptie.

Het omkopen van politie komt hier dan ook veel voor. Agenten hebben een sterke machtspositie en kunnen die misbruiken. In plaats van bescherming te bieden, functioneren sommige agenten eerder als een soort huurlingen dan als handhavers van de wet.

Voor de Peruviaanse overheid is het bovendien bijzonder lastig om grip te krijgen op de situatie. Op papier lijkt het mogelijk om regels en controle in te voeren, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk. De stad is moeilijk bereikbaar, er zijn gewapende groepen actief en zelfs de lokale autoriteiten zijn vaak corrupt.

Daardoor lijkt La Rinconada een plek waar de overheid nauwelijks invloed heeft — een stad die grotendeels buiten het bereik van de wet is gevallen.





Mijnwerkers worden uitgebuit, maar kunnen op geen wetgeving

terugvallen. Bron: Proactivo.com

FrankVD

Een belangrijke inspiratiebron voor dit artikel, is de Nederlandse YouTuber Frank van Dijk (beter bekend als FrankVD). Hij bezoekt bijzondere en extreme plekken over de hele wereld en laat zien hoe het leven daar echt is. Zo maakte hij video's over hoe mensen overleven in Jakoetsk (Siberië), een van de koudste plekken op aarde en bezocht hij locaties in Argentinië waar Lionel Messi ooit begon met voetballen.

In een van zijn video's reist hij naar La Rinconada en laat hij de dagelijkse realiteit van de stad zien. Hij interviewt mijnwerkers en bewoners, speelt voetbal op extreme hoogte met locals en verkent zelfs het nachtleven. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien onschuldig, maar de werkelijkheid blijkt een stuk grimmiger.

In zijn video toont hij hoe vervuild de straten zijn door het gebrek aan stromend water. Ook laat hij zien hoe hij de politie moet omkopen om als beveiliging te fungeren. Terwijl hij daar is, wordt er zelfs op korte afstand van hem iemand vermoord. De stad is pure chaos. Frank beschrijft La Rinconada dan ook als een gevaarlijke plek, waar je niet alleen moet oppassen voor de mensen, maar zeker ook voor de extreme hoogte.

Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp, dan is zijn video "3 dagen in een stad zonder wetten (tijdens opname werd er een moord gepleegd)" absoluut een aanrader.





Thumbnail video FrankVD: 3 dagen in een stad zonder wetten (tijdens opname werd er een moord gepleegd). Bron: Youtube.com en youtubekanaal FrankVD

Conclusie

Ver weg, hoog in het Peruviaanse deel van het Andes-gebergte, ligt een stad die bijna verborgen lijkt voor de rest van de wereld: La Rinconada. Een plek waar de wetten van Peru nauwelijks gelden, waar geweld en criminaliteit aan de orde van de dag zijn, waar politie corrupt is en de overheid vrijwel machteloos staat.

En dat allemaal omdat er nog geen 30 jaar geleden, bij een goudmijn, een klein en simpel goudzoekerskamp ontstond dat volledig uit de hand liep.

Het is een gruwelijk verhaal. Maar juist daarom ook een verhaal dat verteld moet worden. Een plek die uniek is — niet om haar schoonheid, maar om haar rauwe realiteit.

En misschien is dat wel precies waarom dit soort verhalen zo blijven fascineren.

Ben je nieuwsgierig geworden na dit artikel of wil je meer van dit soort unieke verhalen lezen? Neem dan een kijkje bij mijn andere artikelen op de site www.achterdewereldkaart.com

